



Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Toegankelijke Caravans Côte d'Azur. De stichting stelt zich ten doel het verwerven en beheren van middelen ten behoeve van vakantiemogelijkheden van personen die vanwege hun handicap of ziekte zijn aangewezen op speciale voorzieningen en/of verzorging van hun vakanties. Deze ondersteunende taak richt zich specifiek op de Hulpdienst Côte d'Azur en diens vakantiegangers.

Winy zwaait af

Ze werkte vier seizoenen op de camping van hulpdienst Cote d'Azur. Haar vijfde zal meteen haar laatste worden. Dan zal de schaterlach van Winy Warbout tussen de caravans nog slechts sporadisch te horen zijn. Na een leven vol reizen en afwisseling gaat ze haar tijd en aandacht besteden aan een nieuw avontuur: het gezinsleven.

Eerst maar hoe het allemaal begon. Voordat Winy neerstreek in Zuid-Frankrijk had ze al een avontuurlijk leven achter de rug. De weg van de minste weerstand was voor haar nooit de juiste richting. „Op mijn 26e ben ik anderhalf jaar op reis geweest”, vertelt ze. „Toen nog als toeschouwer was ik getuige van armoede en ziekte, maar ook van geluk, natuurschoon en gastvrije, lieve mensen. Daar werd me duidelijk dat ik ooit als verpleegkundige 'iets' zou kunnen betekenen voor anderen, die het minder makkelijk hebben. Ik wilde niet langer toeschouwer zijn, maar deelnemer.”



Engeland

Dat moment kwam veertien jaar later. Eerst ging Winy terug in Nederland werken als leidinggevende in een verpleeghuis. Daarna diende de geriatrie afdeling van het ziekenhuis zich aan. Ze bleef ook als verpleegkundige het avontuur zoeken. De stap naar de thuiszorg is dan ook geen vreemde. „Heerlijk vond ik het om in mijn 'Suzukietje' door de Bommelerwaard te scheuren naar afgelegen boerderijen met de plee nog in een hokje op het erf. Geweldig om mensen bij te staan op hun voorwaarden, rekening te mogen houden met hun wensen en die van hun familie. Prachtig om in een spijkerbroek aan te bellen, aangevallen te worden door een vervaarlijke hond of naar huis te gaan met de vlooiën van de kat.”

Winy bleef nieuwsgierig naar een leven buiten de thuiszorg in de Bommelerwaard. Ze nam een half jaar onbetaald verlof en vertrok naar Engeland. „Ik wilde ervaren hoe ze in Engelse verpleeghuizen werkten en of ik me er kon redden met mijn kennis van de taal. Met het lood in mijn schoenen heb ik het gehaald.”

NIEUWSBRIEF

Ghana

Met het half jaar Engeland had ze voor zichzelf bewezen dat ze zich prima staande kon houden. Nu riep het avontuur nog luider. Ze kon twee jaar terecht als verpleegkundige in voor weeshuis in Ghana en bedacht zich geen twee keer. Haar taak was om de algemene gezondheid van kinderen in verschillende weeshuizen in kaart te brengen en te verbeteren.

„Dat was een hele opgaaft, want als de keuken bestaat uit een betonnen vloer achter de slaapzaal of er geen water is om je handen te wassen na het poepen, wordt het al snel een bijna onmogelijke zaak. Maar stukje bij beetje en met het inzamelen van wat geld, kun je toch wat verbeteren”, vertelt ze.

Patrice

Behalve dat het haar geestelijke verrijkte, kreeg haar privéleven in Ghana een definitieve wending. Ze leerde er de Franse marinier Patrice kennen. In plaats van terugkeren naar Nederland ging ze met hem mee naar de Zuid-Franse havenstad Toulon. Ze zegt daar nu over: „De stap naar een leven in Frankrijk leek logisch en zit nog elke dag vol avontuur. In de wintermaanden werk ik in een piepklein verpleeghuis met 14 bewoners. Het is een familiaal huis, maar slecht aangepast. Maar ik maak deel uit van een klein team en dat is een voordeel. Ze hebben begrip voor mijn taalfouten en ik kan op alle fronten meewerken. Zo sta je de vloer te vegen, zo ben je met pillen en verbandjes aan de gang. Net als in Nederland zijn de ouderen een sluitpost.”

Gezinsleven

Het tekent de manier waarop Winny in het leven staat. Daarom kan ze zonder veel aanpassingen in de zomermaanden haar huis in Toulon verruilen voor de ‘Kip-caravan’ op het terrein van camping Prairies de la Mer. Ook hier is het werk geen dag hetzelfde. Ze keert weer een beetje terug naar het onverwachte van de thuiszorg. De cirkel is rond. „Je helpt mensen in hun eigen omgeving, waar ze zich het prettigst voelen. En net als in de thuiszorg loop ik niet

„De stap naar een leven in Frankrijk leek logisch en zit nog elke dag vol avontuur.”

in een uniform. Dat verkleint de afstand. Bovendien hebben de mensen hier op de camping in Frankrijk over het algemeen een goed humeur, omdat ze op vakantie zijn. Ik zal niet ontkennen dat het leven op de camping mij ook enorm aanspreekt. Natuurlijk! Je hebt hier zon en zee. Als je even vrij bent kun je heerlijk naar het strand. Er moet wel gewerkt worden, maar er is ook voldoende tijd voor ontspanning.”

Binnenkort stort ze zich in een ander avontuur; het gezinsleven. Samen met Patrice gaat ze twee kinderen adopteren. En die schaterlach? Die zullen de gasten zo nu en dan nog wel horen, maar dan alleen als ze op bezoek is.



NIEUWSBRIEF

Smurfenhuis

Het seizoen 2010 is inmiddels alweer van start gegaan. Geen grootse veranderingen zoals de komst van een nieuwe caravan. Alhoewel... toch wel een beetje, want de slaapcaravan van Hans en Karin heeft het veld moeten ruimen. Door de overstromingen van afgelopen winter was de grondwaterpomp van de camping geheel vastgelopen en u snapt het al: de put van deze pomp lag onder de caravan. Er moest een grote machine aan te pas komen om het euvel op te lossen en de caravan werd dus in zijn geheel opgetakeld en een eindje verder neergezet. De overstromingen waren een kabbelend beekje vergeleken bij de waterlanders die Karin bij het afscheid van de slaaphut heeft moeten laten. Voor campingeigenaar David Luftman was deze situatie een goede aanleiding om de Hulpdienst een andere caravan aan te bieden. Dus nu beschikt de



Hulpdienst over een nieuw 'smurfenhuis' om Winny's woorden te gebruiken. Na een grondige sloop en heropbouw van het interieur van de caravan door Rob en Hans is er een nieuw huisje ontstaan. Er is nu veel meer kastruimte voor al het linnengoed en de voorraad medische materialen, inclusief een aangenaam nachtverblijf van Hans en Karin.

Zondvloed

De overstromingen, misschien hebt u de verhalen en foto's op de website wel gezien. Ze waren behoorlijk heftig want zelfs de brug bij het aangepaste sanitair was weggeslagen en had in zijn loop een groot deel van de tegelvloer voor het sanitair met zich meegenomen. De campingmedewerkers heeft de afgelopen winter erg hard gewerkt om alles weer gereed te krijgen voor het begin van het seizoen. Voor ons betekende dat een hele nieuwe brug met verstevigde oeverwanden en een nieuwe tegelvloer.

Dankzij de voorjaarstroepen hebben we de grote hoeveelheden modder kunnen verwijderen. Ook alle airco's hebben we weer aan de praat gekregen en zelfs de door de modder veroorzaakte luiddraaiende wasmachine doet weer geheel en al zijn werk naar behoren. Piet en Johanna, Jan, Jan en Ada, Eric en Olaf en Martin: merci, merci!



Donateur worden van Stichting TCCd'A?

Wilt u donateur van de Stichting Toegankelijke Caravans Côte d'Azur worden? Dat kan. U steunt daarbij niet alleen het goede werk van de stichting, maar ook de Hulpdienst Cote d'Azur. Voor meer informatie: Jozien Dongelmans; info@toegankelijkecaravans.nl of 023-5322529. Stichting Toegankelijke Caravans Côte d'Azur. Rabobank Flevoland te Lelystad, banknummer: 33.81.10.631

Meivakantie

Het seizoen is begonnen: de Harley's zijn weer geweest. Tijdens de meivakantie was het volle bak en waren er veel mensen die zorg wensten. Winny en Karin waren dan ook helemaal gelukkig met de hulp van Suzanne en Wilma. Het mooie weer heeft het een beetje laten afweten in die tijd, maar dat heeft de pret voor de vakantiegangers niet mogen drukken.

De zon laat nu z'n neus wat meer zien en de boot is van stal gehaald. Hier moet nog het een en het ander aan gebeuren en ook de jaarlijkse ligplaats is nog niet helemaal rond, maar we vertrouwen erop dat dit alles wederom helemaal in orde komt en dat we binnenkort kunnen gaan genieten van het pierewaaien aan, op en in het water!



Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Toegankelijke Caravans Côte d'Azur. De stichting stelt zich ten doel het verwerven en beheren van middelen ten behoeve van vakantiemogelijkheden van personen die vanwege hun handicap of ziekte zijn aangewezen op speciale voorzieningen en/of verzorging van hun vakanties. Deze ondersteunende taak richt zich specifiek op de Hulpdienst Côte d'Azur en diens vakantiegangers.

Na alle anekdotes... de negende financieel

Natuurlijk, de verhalen over hoe de negende caravan op zijn plek is gekomen zijn spannend en leuk. Een andere, niet mindere spannende onderneming is het geld. Hoe is de negende financieel tot stand gekomen? Daar gaat dit verhaal over.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: 49.974 euro! Dat heeft de hele onderneming gekost. Maar daar heb je dan ook een ruime caravan voor, een houten terras, de inrichting, de aankleding en ontwikkelingskosten. Het leven is een stuk duurder geworden, dus ook deze negende. De aanschafprijs was dan ook beduidend hoger dan de acht voorgangers in 2003.

Dan nu de bekostiging. Om te beginnen het onzichtbare geld. Dat zijn euro's die nooit iemand ziet als er niet over wordt geschreven. Een deel van de kosten nemen de toeleveringsbedrijven voor hun rekening. Maar die moeten toch betaald worden, horen we u al vragen. En dat klopt. Doordat deze bedrijven bereid waren om wat water bij de wijn te doen, werd de komst van de negende sneller een feit.

Mysterieuze gever

Het wordt duidelijker met voorbeelden. Zo leverde de firma Gunnewijk Wonen uit Groenlo heerlijke bedden, dekbedden en de bank. Voordat dit meubilair in de caravan werd neergezet heeft Hans Lepping van Gunnewijk de marmoleumvloer er strak ingelegd. Voor een leuke prijs heeft het bedrijf Bowitop uit Winterswijk het keukenblad gemaakt. Jeroen Bosman wist bij de firma Geberit een gratis toilet te bemachtigen en bij Grohe wist hij korting te krijgen voor de kranen. HtW Sanitair uit Winterswijk tot slot leverde de beugels en de kantelspiegel. De bedrijven en de mensen erachter worden hartelijk bedankt. We hopen hiermee een tipje van de sluier van het onzichtbare geld te hebben opgelicht.



Dan nu het tweede deel: de naakte cijfers. Deze staan zwart op wit, maar hier zijn de gevers niet allemaal even zichtbaar. De grootste anonieme ondersteuner gaf maar liefst 33.000 euro. Een mevrouw, die ook niet bij name genoemd wil worden, maar ons wel regelmatig ondersteunt, schonk 5000 euro. Nog mysterieuzer was de gulle gever van 1000 euro. Zijn de andere twee nog bekend in kleine kring, van deze laatste gever kent niemand de identiteit.

NIEUWSBRIEF

De andere gevers

Zoals al eerder was ook de NSGK weer van de partij met een schenking van 4000 euro. Uiteraard - zouden we haast zeggen - was ook nu de E&F Schutstichting een loyaal geveer met 1225 euro. De Van Dam Stichting stelde 1000 euro ter beschikking. Met deze bedragen konden we al een stevige basis voor de negende caravan leggen. Natuurlijk heeft ons eigen bestuur ook niet stil gezeten. Door de acties van de St.TCCd'A hebben een aantal kleinere stichtingen meebetaald aan de caravan. De Redt Mike Smit Stichting gaf 250 euro en de Kattendijke/Drucker Stichting 500 euro.

Nu zijn er natuurlijk lezers die pen en papier in de aanslag hebben en alle bedragen bij elkaar hebben opgeteld. Dat hebben wij ook gedaan. Wij komen uit op 45.975 euro. Da's natuurlijk een geweldig mooi bedrag, maar... er ontbreekt toch nog 3161 euro. Ondanks dit tekort heeft het stichtingsbestuur zijn directe, jaarlijkse steun aan de Hulpdienst niet willen schrappen en hebben zij wederom een aantal kosten op zich genomen, zoals bijvoorbeeld de onkosten van de vrijwilligers die in het voor- en najaar komen helpen of de onderhoudsbeurt van de boot, de Bon Coeur. Deze voor de Hulpdienst erg belangrijke hulp kwam in 2009 neer op 4159 euro.



'Zak met geld'

Gelukkig zijn er nog de trouwe ondersteuners die regelmatig in financiële zin van zich doen spreken. Zo'n 81 mensen gaven bij elkaar 2375 euro, hulde daarvoor. Hoe is de uiteindelijke stand van zaken in de portemonnee van St.TCCd'A? Daar zit te weinig in: het ontbrekende deel van de Negende à 3161 euro plus de directe ondersteuning van de Hulpdienst à 4159 euro minus de 2375 euro van de trouwe ondersteuners en.... het tekort van 4945 euro is een feit. De stichting is het nieuwe zomerseizoen dus met rode cijfers begonnen.

Wellicht kunt u ons nog helpen om hierin verandering te brengen? Mocht u nog een "zak met geld" hebben liggen of suggesties hebben tot welke organisatie wij ons zouden kunnen richten, laat het ons dan weten. Het geld zal goed besteed worden, zoals u natuurlijk al weet. Zoals u ziet hebben we een donatieformulier meegestuurd, voor het geval dat...



Donateur worden van Stichting TCCd'A?

Wilt u donateur van de Stichting Toegankelijke Caravans Côte d'Azur worden? Dat kan. U steunt daarbij niet alleen het goede werk van de stichting, maar ook de Hulpdienst Cote d'Azur. Voor meer informatie: Jozien Dongelmans; info@toegankelijkecaravans.nl of 023-5322529. Stichting Toegankelijke Caravans Côte d'Azur. Rabobank Flevoland te Lelystad, banknummer: 33.81.10.631