

De zomer is weer voorbij, de herfst schiet al op en als koning Winter nog weet hoe hij zijn werk moet doen, kunnen we de handschoenen en oorwarmers uit de kast halen. Misschien heeft u het afgelopen jaar nog een vakantie geboekt bij Hulpdienst Côte d'Azur en hebben Karin, Hans, Bart en niet te vergeten Japie u weer een goede tijd bezorgd. Zij doen het graag, zij vinden het leuk. Maar er is meer nodig dan dat: *nieuwe Rolstoeltoegankelijke Caravans!* Vandaar deze nieuwsbrief om u op de hoogte te houden.

Eerst een organisatorische mededeling: Eric Spee, heeft zijn functie als voorzitter van Stichting Toegankelijke Caravans Côte d'Azur wegens tijdgebrek neergelegd. Wij willen hem bedanken voor zijn inspanningen tot nu toe en hem veel succes wensen met zijn nieuwe baan. Gelukkig zijn wij in staat om direct de naam van zijn opvolger te noemen: *Pedro van der Lugt*. Ondanks de Spaanse voornaam een Hollander met een beetje bourgondische instelling en een zwak voor het buitenland. Geboren in Den Bosch, na de HBS in Zaltbommel en de Hogeschool voor Toerisme en Verkeer in Breda, heeft hij verscheidene functies gehad in het buitenland, en als management consultant in Nederland. In 1993 werd hij directeur van een Automatiseringsbedrijf voor het midden- en kleinbedrijf. Hier bleef hij totdat hij eind 1999 het ziekenhuis in ging wegens een levensbedreigende ziekte. Na een zware longoperatie besloot hij om zaken anders aan te pakken, verkocht een groot deel van het automatiseringsbedrijf en ging zelfstandig verder als software-ontwikkelaar. Ook kon hij een hartewens vervullen: een huis in Zuid Frankrijk om in de toekomst te gaan gebruiken als een luxe Chambre d'Hôte. Via vrienden maakte hij daar kennis met Karin en Hans, en raakte gefascineerd door het werk van de Hulpdienst Côte d'Azur. Hij brengt een onverwoestbaar optimisme en een pragmatische instelling mee, en de inzet om de Hulpdienst snel aan nieuwe caravans te helpen en dat heeft mede tot de volgende resultaten geleid:

- Stichting Godon heeft ons fl. 50.000 toegezegd. *Het bedrag voor de eerste caravan is er!*
- Productiebedrijf Sweet Audio Baarn heeft een 7 minuten durende videofilm gemaakt: 'Rolstoel in Zee', die de noodzaak van de vervanging van de caravans duidelijk laat zien.

En wij kunnen nog doorgaan met deze leuke mededelingen. Op ons verzoek om in het eigen netwerk te onderzoeken wie ons verder kan helpen, wordt ook flink gereageerd:

- Rotary Dronten heeft ons een bedrag van fl. 20.000, - toegezegd en nu wordt er geprobeerd om in samenwerking met de Rotary Ste. Maxime (Côte d'Azur) een "Matching Grant" aan te vragen. Een manier om het bedrag te laten verdubbelen.
- Door een actie in september van de Kreativo winkel te Dronten is een bedrag van fl. 250,-- op onze rekening gestort.
- Een klant van de Hulpdienst heeft het bedrijf waarvoor hij werkt voor ons kunnen interesseren. Het internationale bedrijf Vos Groep B.V. te Oldenzaal heeft sinds een paar jaar de traditie om het relatiegeschenk met Kerst te vervangen door een gift aan een goed doel. Dit jaar mogen wij deze gift ter waarde van fl. 25.000, - ontvangen!
- Een onbekende vriend heeft voor zijn 50<sup>e</sup> verjaardag aan vrienden en bekenden steun gevraagd voor de Hulpdienst. Opbrengst : ruim fl. 1400,--

Het werkt, uw inspanningen, zij leveren bijdragen op: klein of groot. Zij zijn ons dierbaar en geven ons het vertrouwen dat wij op de goede weg zitten, daarvoor onze hartelijke dank! De nieuwe caravans staan er volgend seizoen nog niet, maar met uw hulp wel in het seizoen 2003. Dus mocht u in uw omgeving bedrijven, instellingen, scholen, service-clubs of wie dan ook, nog weten die ons wil helpen: Het banknummer van Stichting Toegankelijke Caravans Côte d'Azur is **33.81.10.631 Rabobank Flevoland** te Lelystad.

Het telefoonnummer waarop u ons kunt bereiken is 023-5322529 (Hulpdienst Côte d'Azur) en ons e-mailadres is [nieuwe-caravans@planet.nl](mailto:nieuwe-caravans@planet.nl)

Met vriendelijke groeten,

Pedro van der Lugt  
Koene Tietema  
Jozien Dongelmans